

De knutselkoning

Overall ter wereld wordt hard gewerkt om de dagelijkse kost te verdienen. Silverio Domingues Hernandez maakt piñata's van papier-maché in Cholula, Mexico.



10.00 uur

Ik maak zes, soms zeven, dagen per week piñata's voor (kinder)-feestjes. Een superleuke baan. Mensen vragen altijd weer om nieuwe modellen, dus ik kan mijn **creativiteit** kwijt en leer elke dag bij.



12.00 uur

Laatst vroeg iemand om een **Trump-piñata**. Ik ga dan eerst schetsen en probeer van het tweedimensionale beeld een driedimensionale pop te maken.



12.30 uur

Mijn droom is om een **eigen fabriek** te openen, in de stad Campeche. Tijdens mijn werk leer ik alles over hoe je een fabriek runt. Die kennis kan ik later goed gebruiken.



13.00 uur

De piñata's worden vanuit de fabriek verkocht. Het geeft een goed gevoel om bij te kunnen dragen aan het **plezier** van zoveel kinderen.

14.00 uur

Mijn broer Victor werkt hier ook. We wonen in het huis van de eigenaresse, gratis. Met het geld dat ik verdien, bouw ik een eigen **huis** in Pozo Rico, waar ik vandaan kom.



19.00 uur

Op zondagochtend of -avond ga ik graag naar de **kerk**. Ik vraag Maria om toewijding in mijn werk. Zodat alle piñata's perfect lukken!



20.00 uur

Op zondagavond kijk ik graag naar de clowns. Ze houden shows in het centrum van Cholula. Tijdens zo'n voorstelling **kom ik tot rust** en vergeet ik mijn problemen. Ik ben vorig jaar gescheiden van mijn vrouw en zij woont nu met mijn dochter 24 uur reizen van mij vandaan.